

**13 Mei 2020, Update Oglala Lakota “Tiospaye Ta Sina Tokaheya”,  
Oglala, Pine Ridge Reservaat, Zuid Dakota, Noord-Amerika.**



*Beste mensen,*

*Onze gebeden omarmen jullie met kracht, liefde, dankbaarheid en moed in deze harde crisistijden. Hoe kan je dit alles omschrijven met de kennis die we dragen? Er is chaos, angst, controle en onderdrukking, overal in de wereld. En ja, er is nog schoonheid en zoveel om dankbaar voor te zijn. Het niet “weten”, het teveel aan “tegenstrijdige” informatie, dragen stukjes van een puzzel waar we het totale beeld niet van kennen. Regels worden geboren door regeringen en leiders om de mensheid te beschermen, een zware taak terwijl ze ook maar het “menszijn” dragen en het gevaar van macht en onmacht een ware strijd veroorzaakt. Het hart van de mensen in de zorg- en hulpverlening, op welke manier en waar dan ook, draagt een waarheid van de werkelijke puzzel en weerspiegelt ons nog steeds hoe Moeder Aarde al haar kinderen omarmt en koestert. Laten we een kaarsje branden voor alle overledenen, dat hun tocht naar de overkant in schoonheid mag gaan.*

*Misschien weten jullie nog de woorden die Michael gaf bij mijn afscheid vorig jaar: “Stay praying, stay in the light”. (Blijf bidden, blijf in het licht). Graag breng ik jullie dan ook een korte update van de toestand op het moment van de Tiospaye “Ta Sina Tokaheya” in het Oglala, Pine Ridge Reservaat.*

*Iedere dag hoor ik de woorden: “We hebben nog steeds geen voldoende voedsel, mijn Volk overleefd in angst en de situaties worden er niet beter op. Meer besmettingen volgen en we beschikken niet over de essentiële middelen”. De weinige winkels hebben geen voldoende voorraden en resulteert in woekerprijzen. We proberen vele families te helpen, we weten hoe te overleven met Moeder Aarde, maar ik heb angst voor de kinderen en mijn Volk”. Wederom zware uitdagingen in hun overleven. Hoe kan je je aan veiligheidsmaatregelen houden, handen vaak wassen, etc. als velen simpelweg nog geen stromend water hebben? Oudere vrouwen maken mondkmaskers van wat ze hebben en zoals altijd proberen ze elkaar te helpen vanuit de meest armoedige omstandigheden en de weinig mogelijkheden. Ware voorbeelden.*

*Ondertussen heeft Michael enkele jongeren kunnen aanmoedigen om te helpen in de tuin, maar door de crisis wordt het afwachten. Zijn kinderen hebben al zaadjes in de serre geplant en ze hopen een klein aardappelveld te kunnen aanleggen. Er zou hun een koe worden gegeven door een rancher, maar stel je eens voor hoe je dit dier kan slachten als je niet beschikt over de juiste materialen om dit te doen en nog maar te zwijgen hoe je het vlees verder kan verdelen en bewaren.*

*Ook de president van de Oglala Sioux Tribe probeert het Volk te beschermen door tribale wegen af te sluiten om het verspreiden van het virus te beperken. Dit wordt niet in dank afgenomen door de gouverneur van Zuid Dakota, die dreigt juridische stappen te ondernemen. Het is triest zegt de president van de Oglala Sioux Tribe: “De enige weg om door deze crisis te komen, is samenwerken en zeker niet gezond om ons te bedreigen. Net zoals een woordvoerder van de Tribe zegt: “Dit is niet alleen een kwestie van volksgezondheid en veiligheid, het is ook een kwestie van tribale soevereiniteit en internationale mensenrechten. We hebben controleposten opgezet die de toegang tot onze eigen stammenstaten beperken. Geen genocide meer. We zeggen dat genoeg, genoeg is. We zullen staan voor het verdedigen van ons recht om in ons thuisland te leven, vrij van tirannie, vrij van ziekte. Dit is een situatie van leven of dood, en we hebben het recht op leven”.*

*Inmiddels zijn de onderhandelingen versoepelt door de gouverneur en ik hoop en bid dat ze worden geholpen.*

*Het is een triest gebeuren, net als in veel armoedige gebieden over de gehele wereld. En zoals ik begon, wil ik hier ook graag eindigen: "We hebben nog zoveel om dankbaar voor te zijn".*

*Ik dank jullie voor het lezen van de korte update en namens de Tiospaye "Ta Sina Tokaheya" Michael Sierra en mezelf, heel veel liefde, moed en kracht en grote dankbaarheid voor al jullie steun. Dat bescherming jullie allen mogen omhelzen. Stay praying, stay in the light.*

*Wopila Tanka  
Celestine*